

Vertrouwen komt te voet.. – de Geestelijke strijd

Vertrouwen is belangrijk voor het functioneren van de maatschappij. Maar zoals het spreekwoord zegt: “Vertrouwen komt te voet en gaat te paard”.

Het vertrouwen winnen van mensen is niet eenvoudig. Politici weten daar alles van. De laatste decennia is het vertrouwen in de politiek enorm gedaald. Maar ook vertrouwen in de media, vertrouwen in wetenschappers, vertrouwen in mensen onderling. Er is een regelrechte vertrouwenscrisis gaande.



You can trust me!

(Image by Gerd Altmann from Pixabay)

Veel mensen menen dat dit komt door de sociale media. Dat is niet waar. Het vertrouwen van de mensen in autoriteit, in de overheid, in de kerk, in managers, enz. was voor de komst van Internet al aan het dalen. Politieke partijen brokkelden al jaren af, kerken lopen al decennialang leeg.

Internet heeft het voor de verspreiders van leugenachtige desinformatie echter wel makkelijker gemaakt om het vertrouwen van mensen te ondermijnen en het is er wel door in een stroomversnelling geraakt. In [een artikel over een bizarre claim](#) van een palestijnse vrouw, die beweert dat de Big Ben in Londen gestolen is van de Palestijnen door de Britten en daarbovenop ook nog het voetstuk van de klok ‘door de Joden met de grond gelijk gemaakt is’ in 1922, las ik het volgende:

“Lang vóór de uitvinding van de smartphone en de opkomst van sociale media daalde het vertrouwen in instellingen en degenen die deze leidden.

Nieuwe communicatietechnologieën versnellen en intensiveren deze processen. Mensen hebben over het algemeen minder vertrouwen en stellen eerder een overdreven mate van vertrouwen in bronnen waarvan de standpunten de hunne weerspiegelen. [...] Cognitief psycholoog Sam Wineburg van Stanford en zijn History Education Group hebben laten zien hoe slecht mensen zijn in het beoordelen van de geloofwaardigheid van wat ze online lezen.”

Het “echo-put”-fenomeen noemen ze dat ook wel. Alleen maar omgaan met gelijkgestemden. Waardoor het eigen narratief versterkt wordt. En dat is heel gevaarlijk. Zoals de auteur in het artikel concludeert:

“De grootste uitdaging die nepnieuws met zich meebrengt, kan een ‘ecologische uitdaging’ zijn: namelijk hoe we kostbare natuurlijke hulpbronnen – onze tijd en aandacht – kunnen beschermen tegen de vervuiling ervan.”

Vervuiling van het denken

Er is sprake van een enorme vervuiling van het denken van de moderne mens. Nepnieuws is er één van. De meeste mensen denken wel in staat te zijn om onderscheid te maken in de vele nieuwsberichten van verspreiders van desinformatie. Dat is echter lang niet altijd mogelijk. Veel nepnieuws is bedrieglijk zeer geraffineerd en bedriegelijk in elkaar gestoken.

Motivatie nepnieuws

Ze presenteren zich vaak heel geloofwaardig – via mooie websites, strakke video’s en gedrukte media. Op TikTok worden bijvoorbeeld kinderen en jongeren met gelikte video’s continue op een dwaalspoor gezet. Maar waarom doen ze dat? Psychologen en factcheckers denken daar antwoorden op te kunnen geven. En ten dele hebben ze gelijk.

“Zowel specifieke individuen als groepen en organisaties kunnen baat hebben bij het verspreiden van nepnieuws. Deze groepen zijn van elkaar te onderscheiden aan de hand van hun motieven. De meest voorkomende motieven zijn politiek, financieel of sociaal van aard.” ([Universiteit Utrecht](#)).

Dit soort informatie wordt vervolgens weer door, wat men noemt, “useful idiots” verder verspreid: *“gebruikers die valse informatie delen, voornamelijk omdat ze worden gemanipuleerd door de leiders van een organisatie of omdat ze naïef zijn”* ([Universiteit Utrecht](#)).

Strijd om de gedachten

Er is al eeuwenlang een ‘strijd om de gedachten’ gaande. En het lijkt er sterk op dat deze strijd de laatste 20 jaar enorm hevig is geworden, met alle gevolgen van dien. Wantrouwen, onderlinge verdeeldheid tot aan geweld tussen de partijen en mensen. Die strijd is echter niet nieuw. Sterker nog, die strijd is al heel oud! Er is een geestelijke strijd, geestelijke oorlogsvoering, gaande om de gedachten van de mens.

Het is deze strijd waar de gemeente van Christus grote verliezen gaat lijden de komende tijd omdat ze er niet tegenop gewassen is, niet meer in staat is, of bekend is met, het voeren van de geestelijke strijd. Hoe wij *denken* bepaalt namelijk wat we *voelen* en dat bepaalt hoe wij *handelen*.

Als we in de Heilige Geest wandelen, denken en handelen we vanuit de Geest. Maar als we denken vanuit de vleeselijke mens, onder invloed van satan, handelen we dáár uit.

“Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus, en gereed staan, zodra uw gehoorzaamheid volkomen is, alle ongehoorzaamheid te straffen.” (2 Kor. 10:3-6)

Kennis, redeneringen, bedenksels: het zijn allemaal zaken die zich afspelen in de geest, in het denken, van de mens. De satan is de vader van de leugen en hij brengt de mensen aan het wankelen door leugens te verspreiden.

Leugens

Die leugens komen op drie manieren tot ons:

1. leugens over God;
2. Leugens over anderen;
3. leugens over jezelf (de aanklager).

Spr. 23:7. “Je bent wat je denkt in je hart”. Joh. 8:44 zegt daarnaast dat er in de satan geen waarheid is, en hij spreekt alleen maar leugens tot ons.

We moeten dus, wanneer we de geestelijke strijd willen voeren (en dat móeten we omdat het ons anders ten onder doet gaan!) ons bewust zijn van de leugens van satan die rond gaan. Immers, ken je ze niet, dan zul je ze wellicht als waarheid aanvaarden!

1. Leugens over God

- God houdt niet echt van je/mij. Tegenslagen worden bijv. gezien als ‘afwijzing’ door God en satan laat je dit geloven. Onder andere door valse theologie over voorspoed en succes maar ook op andere manieren;
- God accepteert mij niet. Mensen begrijpen niet hoe of waarom God mensen accepteert. Wij worden echter niet vanwege onszelf geaccepteerd maar op grond van het werk van Christus, God ziet en accepteert ons in Christus. Niet op basis van ons eigen werk of wie we zijn;
- God geeft niets om mij.
- God is niet eerlijk, behandelt mij onrechtvaardig, enz. maar wij zien alleen maar het heden en niet het lange-termijn plan.
- God geeft meer om anderen dan om mij (vorm van jaloezie)
- God kan mij niet gebruiken. Een leugen van de satan om je te ‘verlammen’. Je zonden uit het verleden echter zijn door Christus dood en opstanding weg gewassen. God kan elke gelovige gebruiken;
- God ‘kan mij nooit vergeven!’.
- God kan niet vertrouwd worden want, .. “ik ben niet genezen, ..”, ik wordt getroffen door allerlei tegenslagen, enz. veelal ook gevolg van valse theologie.

Alles is er op gericht je *relatie met God* kapot te maken.

2. Leugens over anderen

- Niemand geeft om mij;
- niemand houdt van mij;
- de voorganger (of oudste(n)) is tegen mij;
- de kerk/gemeente accepteert mij niet;
- niemand begrijpt mij;
- alle mensen zijn hypocrieten;
- mijn ouders houden niet van mij;
- mijn partner houdt niet van mij..

Alles is er op gericht je *relatie met anderen* kapot te maken.

3. Leugens over jezelf

- ik heb geen toegevoegde waarde, enz. dat kan je totaal verlammen;
- ik ben te dom, niet voldoende geleerd, enz
- ik ben lelijk, mensen vinden mij lelijk. Laag zelfbeeld. Maar de wereldse standaard is niet Gods standaard!
- ik ben een looser, ik kan mijn problemen niet overwinnen, ..
- ik ben waardeloos. Veel mensen voelen zich waardeloos, maar we zijn dat niet. Christus kwam niet voor “waardeloze” mensen! Alle mensen zijn waardevol.
- je verleden spreekt tegen je (in eigen ogen);
- geen zelfacceptatie, onzekerheid;
- niemand houdt van mij;
- ik beteken niets in de ogen van God, mijn werk is maar helemaal niets. Alles wat we doen in het Koninkrijk is belangrijk en wij kunnen het niet meten maar God ziet wat we doen. De “omvang” van ons werk, in onze eigen of andere mensen hun ogen, doet er niet toe. Hoe groot je kerk, zondagsschool of je persoonlijke werk voor God is, is niet belangrijk.

Alles is er op gericht om *jou persoonlijk* kapot te maken.

Wat is de waarheid?

Tegenover al die leugens stelt de Bijbel een groot aantal waarheden en beloften.

1. wat is je positie in Christus? Je bent gekruisigd met Hem Gal. 2:20; Rom. 6:6. De oude mens is daarmee afgelegd en heeft geen macht meer over je.
2. begraven met Christus. Rom. 6:4-5. Begraven en opgestaan met Christus. In Zijn gelijkenis. Efe. 2:6 opgewekt met Hem.
3. met Hem gezeten in de Hemelse gewesten. Efe. 1:20-22; 2:6.

Dit zijn wij in Christus. De leugens zijn allemaal niet waar, ze worden hiermee *tot niets* gereduceerd. Wanneer we *wandelen in de Geest van Christus*, in de Heilige Geest, zijn we ver boven de satan en zijn demonen verheven.

Zodra we ‘in het vlees’ gaan wandelen, oftewel op onze eigen menselijke inzichten en kracht gaan leunen, zijn we niet meer in die Geest en staan we niet meer boven de invloed satan en zijn demonen.

Wie zijn wij in Christus

Wat zegt de Bijbel over ons, als mens? Als gelovige?

1. Efe. 1:6 “*begenadigd* heeft in den Geliefde” (Matt. 3:17), geaccepteerd (KJV) in de Geliefde. God heeft ons geaccepteerd. Jer. 29:11. Het werk aan het kruis is voltooid werk. Ook als we het fout doen, verandert dat *niets* aan het voltooide werk van Christus. God ziet dat werk, waar we ons op mogen beroepen, en niet het “prutswerk” wat we zelf, in eigen ogen, soms doen of denken te zijn..
2. Gods kind – Joh. 1:12, “zonen van God”.
3. Joh. 15:15 “Ik heb u vrienden genoemd”. We mogen weten dat we *vrienden* van Christus, van God, zijn! Want Hij noemt ons zo!
4. Gerechvaardigd door Jezus en geloof in Hem – Rom. 5:1. Dat moet ons motiveren om te leven voor Hem.
5. Eén met de Here. 1 Kor. 6:17. Niets kan dat breken
6. lid van het Lichaam van Christus 1 Kor. 12:27.
7. Efe. 1:5 geadopteerd als kind van God; een geadopteerd kon niet onterfd worden in de Romeinse tijd;
8. Kol. 1:14 verlost door Zijn bloed. Alle zonden zijn vergeven!
9. Kol. 2:10 compleet gemaakt in Christus;
10. We zijn Heilig 1 Kor. 1:2
11. tak van de ware wijnstok Joh. 15:1.
12. Kunnen niet van de liefde van God gescheiden woren, Rom. 8:35; 38-39. Dood noch vervolging enz kunnen ons scheiden van Christus;
13. verzekerd dat alles ten goede mag werken. Rom. 8:28.
14. 2 Kor. 1:21-22 “verzegeld, en het onderpand des Geestes in onze harten gegeven”
15. Goed werk van Christus word perfect in mij – Fil. 1:6.
16. We zijn van belang. Ps. 139:14-16.
17. Gekozen om vrucht te dragen. Joh. 15:16.
18. Persoonlijke getuige van Christus. Hand. 1:8
19. We zijn God’s Tempel. 1 Kor. 3:16.
20. Een nieuwe schepping in Christus. 2 Kor. 5:17
21. God’s medearbeider, 2 Kor. 6:1
22. we mogen God in vrijheid benaderen, Ef. 3:12
23. Kunnen alles in Christus doen, Fil. 4:13
24. Wij zijn God’s maaksel, Efe. 2. 10
25. We zijn *meer* dan overwinnaars, Rom. 8:37.

Gedachten en beelden

Gedachten komen gebaseerd op de beelden die we zien en worden opgeslagen in de geest. Zoals een mens denkt, zo is de mens. Die beelden komen in onze geest door het oog (en oor) en zorgen voor fantasieën en een valse realiteit. Deze beelden kunnen ons verwoesten. Ze komen tot ons via:

- tijdschriften
- herinneringen
- internet
- films
- reclame
- videospellen.. (enz)

Klaagl. 3:51

“mijn oog heeft effect op mijn hart”.

Rom. 1:21 “het is duister geworden in hun onverstandig hart”. Het hart wordt ‘duister’, maar het hart is niet het fysieke hart maar de geest.

Rom. 12:2

“wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken”, 1 Kron 28:9 “de Here doorzoekt alle harten en doorgrondt al wat de gedachten beramen”

God kent de gedachtengangen van de mensen. Hij haat het wanneer we ons laten leiden door deze beelden en gedachten. Gen. 6:5 zegt dat “al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos is”.

Immorele beelden zien zal er toe leiden dat ons hart continue slecht is omdat het zich spiegelt aan die immorele beelden.

Dit wordt ook bevestigd door menselijke wetenschappers.

Het boek “Wij zijn ons brein” maakt dit bijvoorbeeld duidelijk; we zijn zoals we denken en het heeft op allerlei gebied invloed, geestelijk maar ook lichamelijk (gedragingen tot aan ziekten!).

Deut. 29:19

“Ik zal vrede hebben, wanneer ik in de verstoktheid van mijn hart wandel – waardoor hij verdelging brengt zowel over het bevoeide als over het dorre (land)”

We kunnen geen vrede hebben daarmee, dat is bedrog van de satan.

Jer. 7:24

“de raad van de verbeelding van hun hart” (naar KJV).

We kunnen de Here blijven zoeken, maar we blijven alleen maar achteruit gaan, niet vooruit. We kunnen deze beelden niet van ons afschudden.

Je doet, bent, waar je je mee inlaat, waar je naar kijkt en luistert. Want het daalt in je hart in. Het is een machtig middel van de dwalingen van satan.

Zoals het spreekwoord ook zegt: “wie met pek omgaat, wordt er mee besmeurd”. Je komt er ónder te zitten als je je inlaat met de zonde, het plakt aan je, net als pek, en je kunt het niet- of nauwelijks verwijderen. Zélf ben je daar sowieso niet toe in staat.

Jer. 23:16-17

“Zo zegt de HEERE der heirscharen: Hoort niet naar de woorden der profeten, die u profeteren; zij maken u ijdel; zij spreken het gezicht huns harten, niet uit des HEEREN mond. Zij zeggen steeds tot degenen, die Mij lasteren: De HEERE heeft het gesproken, gijlieden zult vrede hebben; en tot al wie naar zijns harten [beelden, KJV] goeddunken wandelt, zeggen zij: Ulieden zal geen kwaad overkomen.”



Valse profeten, valse gedachten en leringen, die de mens zich comfortabel laten voelen maar niet naar het Woord van God zijn – maar wel als ‘woord van God’ worden gebracht – zijn in dit opzicht vreselijk voor de gelovigen. Ze zorgen dat mensen in valse gerustheid leven, dat ze denken ‘op de goede weg’ te zijn. Maar het is ‘wandelen naar eigen goeddunken’.

De beelden en woorden die wij dag in, dag uit, tot ons nemen veroorzaken immoraliteit, gebroken relaties, verkeerde relaties. Ook in onze kerken en gemeenten worden die beelden en woorden verspreid en zorgen er voor dat Gods Volk ten onder gaat.

2 Kor. 3:18 (SV)

“En wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest.”

We *spiegelen* wat we zien en horen. Als we in de spiegel van Gods Woord kijken, transformeert dat Woord ons naar Zijn beeld, ten goede. Andersom werkt dat ook; als we naar porno of geweld kijken, onze oren en ogen laten hangen naar dwalingen en valse leer, naar hebzucht of zaken als racisme en liefdeloosheid, transformeert ons dat in negatieve zin.

Dat is een *levensprincipe*. De autoriteit van de Heilige Geest wordt er door aangetast, de autoriteit van ‘het vlees’ krijgt alle ruimte op die manier.

Gedachten gevangen nemen

De satan valt ons aan in onze gedachten. De *mentale perceptie*. Vervang slechte gedachten door je te richten op de zaken die ‘boven’ zijn. Kol. 3:2.

Onze affectie en passie is veelal voor de wereld. En niet gericht op God.

Elke gedachte niet in harmonie met Gods Woord moet in gevangenschap worden gebracht. We kunnen dit doen door ze in gebed direct bij de Here te brengen en Hem te vragen ze in gevangenschap te brengen.

Fil. 4:8

“Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.”

Onze lichamelijke gezondheid wordt [ook] beïnvloed door onze geestelijke gezondheid, door onze gedachten, de gezondheid van onze ziel. 3 Joh. 1:2 “voor alle dingen wens ik, dat gij welvaart en gezond zijt, gelijk uw ziel welvaart.”

Slag om de geest

Als je de ‘slag om de geest’ verliest, verlies je de slag om de *emoties*.

Dat leidt bijvoorbeeld tot angsten. Die weer kunnen leiden tot lustgevoelens of andere problemen zoals woede en jaloerie.

Dromen en gedachten die verontrustend zijn, bitterheid, haat, twijfel, ontevredenheid, schuldgevoelens, veroordelend gedrag, anderen niet vergeven, isoleren van anderen.. tot aan perversie, suïcidaal gedrag, PTSD, enz, enz.

Schuldgevoel kan goed zijn → het leidt tot het erkennen van fouten. Maar wanneer je overheerst wordt door schuldgevoelens, bijv. doordat je de zonde niet belijdt, wordt je ‘lamgelegd’.

Verschillende ziekten kunnen eveneens het gevolg zijn- of verergeren doordat je de ‘slag om de geest’ verliest denk aan hoofdpijnaanvallen, hoge bloeddruk, hartklachten, darmproblemen, depressie en lichamelijke gevolgen daarvan, eetstoornissen en de gevolgen daarvan, tot wellicht zelfs bepaalde kankervormen, verlies van zicht, verlies van spiercontrole die leidt tot invaliditeit, enz.

Spr. 14:30

“Een gezond hart is het leven voor het lichaam, maar afgunst is verrotting van de beenderen.”

Luk. 21:26

“het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen”

Matt. 18:34-35

“vergeef je niet, dan wordt je aan *martelingen* of folteringen overgeleverd” – slapeloosheid, schuldgevoelens, enz, enz. God verwacht dat we anderen vergeven omdat Hij ons vergeven heeft. Wanneer we niet vergeven dan krijgen we emotionele problemen.

Wanneer we ons filter tegen deze zaken niet ‘reinigen’, dan raakt het verstopt met allerlei troep en functioneren we niet meer.

Denk aan een stoffilter in een stofzuiger! Of een oliefilter bij een auto. Vervang je die niet, dan moet de motor steeds harder werken om nog enig resultaat te boeken. Maar vervang je het filter, reinig je het filter, dan werkt alles weer optimaal! Zo moeten we God ons filter laten reinigen!

Als een mens ‘leerbaar’ is, hulp wil, bereid is de grens van vergeving te passeren, bitterheid opgeeft, de waarheid wil ontvangen en in God zijn vertrouwen legt dán zal de mens vrij gezet worden.

Geest, Ziel en Lichaam

De mens is gemaakt naar de drie-eenheid en bestaat uit Geest, Ziel en Lichaam.

Opmerkelijk is dat de Tabernakel ook zo gemaakt is: Voorhof, Heiligdom, Heilige der Heiligen. Als christen zijn wij Tempel van de Heilige Geest, zegt Paulus.

* **Voorhof** → Lichaam, “aan de heidenen gegeven”

* **Heiligdom** → Ziel (keert terug naar God)

* **Heilige der Heiligen** → Geest (waar God gediend wordt)

“*Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.*” (Rom. 8:16, NBG)

De Heilige Geest is in de Geest van de mens. Het is waar de mens tot God kan naderen en ‘gemeenschap’ heeft met God. Het is de geest die vernieuwd wordt door de bekering. Niet ‘het hart’ of ‘de ziel’ maar de geest, het denken van de mens (Rom. 12:2).

1 Thes. 5:23

“En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blijken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn.”

De verandering van de mens begint bij de geest. En als gevolg daarvan wordt ook de ziel én het lichaam deel van God en bewaard voor Hem bij zijn komst. Hoe je denkt, bepaalt hoe je voelt en leeft (handelt).

De satan weet dat dit het slagveld is waar hij je moet aanvallen – emoties en gedachten beïnvloeden.

Rom. 8:16

“Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.”

Wanneer we tot geloof komen is onze geest hetgeen opgewekt wordt en daardoor wordt onze ziel behouden, uit de dood opgewekt. Daardoor zijn wij gerechtvaardigd. Wat betekent dat God ons ziet, door Christus heen, alsof wij nooit gezondigd hebben. Volledig rein!

Rechtvaardiging is een drie-voudig werk van God.

1. De Geest (verleden, rechtvaardiging)
2. de Ziel (tegenwoordige tijd, heiliging)
3. Lichaam (“glorificatie”, toekomst)

We moeten onze tegenstander, de ‘reuzen’ in ons leven (denk aan David en Goliath), zo vroeg mogelijk vloeren. Hoe ouder we worden, hoe lastiger het wordt om die strijd te voeren.

De satan valt *gelovigen* aan. Niet de ongelovigen, die zijn al onder zijn bewind. Daarom zegt Paulus de satan geen ruimte te geven, geen *grondgebied*.

1 Petr. 5:8

“de satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden!”

Gelovigen geven de satan die ruimte, toestemming feitelijk, om “grond in hun leven te bezetten”. Hij wil je (geestelijke) huis binnendringen en meer en meer terrein veroveren.

Onreine geesten bezetten de mensen

“Zodra de onreine geest van de mens is uitgevaren, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, en als hij die niet vindt, zegt hij: Ik zal terugkeren naar mijn huis, waar ik ben uitgevaren. En als hij komt, vindt hij het geveegd en op orde. 26 Dan trekt hij heen en neemt zeven andere geesten mede, bozer dan hij zelf; en zij komen binnen en wonen daar. En het wordt met die mens in het einde erger dan in het begin.[...] De lamp van het lichaam is uw oog. Indien dan uw oog zuiver is, is ook uw gehele lichaam verlicht, maar wanneer het slecht is, is ook uw lichaam duister.” (Luk. 11:24-25;34).

Als we ons laten reinigen door God, als we tot bekering komen, moeten we daarna de ‘geestelijke strijd’ aangaan en ons niet opnieuw laten bezetten door onreine gedachten, beelden of, ergerg nog, geesten.

Eén van de manieren, zoals je ziet in deze studie, is via ‘het oog’. De Here Jezus waarschuwde niet voor niets dat we een zuiver oog moeten houden. Dat kun je domweg letterlijk nemen! Wie oog en oor leent aan de satan, zich laat beïnvloeden, moet het onderspit gaan delven in de geestelijke strijd.

Dat betekent niet dat je verloren gaat maar wel dat je ‘zonder loon’ zult zijn.

Dag in, dag uit, zien we dat deze wereld te gronde wordt gericht. Dat mensen elkaar te gronde richten. Doordat ze beïnvloed zijn in hun denken, door de satan. Dat is het geval bij regeringsleiders, managers, mensen op de straat.

Maar het is óók het geval in onze eigen kerken en gemeenten. Óók daar wint de satan meer en meer terrein alsook in onze eigen, persoonlijke, levens.

Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Legt daarom de leugen af en spreekt waarheid, ieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elkander. Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan; en geeft de duivel geen voet. (Efe. 4:20-27)

Omggaan met verleidingen

1. Als er verleiding is, zoek het aangezicht van de Here! Ga in gebed.
2. Zorg voor een ‘werkende relatie’ met je Bijbel, God’s Woord, Ps. 1:1-3: “*hij is als een boom, geplant aan waterstromen, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, welks loof niet verwelkt; – al wat hij onderneemt, gelukt.*” - vlg Joz. 1:8. Als het woord in je hart geschreven is, is het een reddend en verlossend Woord dat je letterlijk en figuurlijk kan en zal redden.
3. Verwijder zaken uit je leven die geen eeuwigheidswaarde hebben. We ontkomen er niet aan dat we ‘in de wereld’ leven. Maar het gaat om ons *bezit, onze tijd, ons geld*. Waar het hart vol van is,.. 2 Tim. 2:3-4 “Tijdens de veldtocht wordt geen soldaat gemoeid in *de zorg voor zijn onderhoud*; hij heeft (slechts) hem te voldoen, door wie hij aangeworven is.”.

Wie zich laat opslokken door de zaken in- of van deze wereld, heeft geen tijd voor God en kan geen strijd voeren! Een soldaat, een geestelijk strijder, heeft een andere prioriteit, zijn heer dienen! De strijd voeren.

Het is bijvoorbeeld echt niet verkeerd om eens te gaan poolen, naar een concert te gaan, een hobby te hebben enz, maar als dat in de plaats van de dienst aan de Here, gemeente, je relatie of gezin komt, dan is er wél iets verkeerd gaande.

We hebben maar weinig tijd in het leven. Verspil het niet aan dingen die geen eeuwigheidswaarde hebben. Zodat we met Paulus kunnen zeggen: “Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden” (2 Tim. 4:7)