

De Waarheid ten onder houden

Romeinen 1:18-20



R. Brinkman, www.yarah.nl

De waarheid ten onder houden

Romeinen 1:18-20

(NBG)

18 Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, 19 daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. 20 Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.

(Basic Bijbel)

18 De mensen die slechte dingen doen, trekken zich niets van God aan. Daarvoor zullen ze door God gestraft worden. Want ze zijn niet gehoorzaam aan Gods waarheid. Ze verbergen die waarheid zelfs voor andere mensen. 19 Ze hadden God wel kunnen kennen. Want Hij heeft hun laten zien wat ze van Hem moeten weten. 20 Want Gods eeuwige kracht en goddelijkheid zijn te zien in de natuur. Dat is altijd al zo geweest, vanaf het moment dat de aarde werd gemaakt. Maar ze willen God niet kennen. Daarom hebben ze geen excuus dat ze God niet dienen.

Een heftige tekst

Wat een heftige tekst, als je het goed op je laat inwerken.

Het begin alleen al. De “**Toorn van God openbaart zich..**”. Daar praten Christenen tegenwoordig liever niet over. Of, zoals de vereenvoudigde vertaling van de Basic Bijbel aangeeft: “straf van God”.

In veel Bijbelvertalingen staat boven dit gedeelte in de Romeinen-brief iets in dezelfde strekking als dat de NBG er boven heeft gezet: “*De schuld der heidenen en hun straf*”. Je vraagt je dan eigenlijk af, tenminste: ik wel, waarom Paulus dit schrijft aan de Christelijke kerken* in Rome?

Waarom zou hij schrijven over de straf die over de 'heidenen' komt? Is dat wel relevant voor een Christelijke kerk? Zien we hier een soort van 'leedvermaak' dan?

Belangrijk bij het bestuderen van het Woord van God is, zoals we allemaal weten, de context.

* De brief aan de Romeinen was aan de diverse Christelijke gemeenten in Rome gericht, er waren er meerdere namelijk.

We weten een aantal dingen wanneer we de Romeinen-brief lezen:

- het is geschreven aan *Christenen*;
- Wij denken al snel dat in Rome een 'heiden-gemeente' was en Paulus daar aan schreef; dat was echter *niet* het geval!

De gemeente bestond in eerste instantie namelijk *vooral uit Joden*. Pas nadat Paulus tot twee maal toe gevangen had gezeten in Rome kwam er ook een groot aantal heidenen tot geloof → vergelijk Rom. 2:17 “Zie, u wordt Jood genoemd”;

- de brief legt de 'eerste *Christelijke beginselen*' uit aan hen.

De twee verzen er aan voorafgaand zijn dan ook heel belangrijk in dit verband:

16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. 17 Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat: De rechtvaardige zal uit geloof leven.

Er worden dus twee dingen tegenover elkaar gesteld, en eigenlijk zelfs een dubbele waarheid. Namelijk deze: **éérst is het Evangelie tot behoud voor de Joden** (de geadresseerden, die vanuit het Jodendom tot geloof zijn gekomen), **en vervolgens aan de 'Griek'** (= de heiden) aangeboden.

En als tweede waarheid zien we deze stelling:

Rechtvaardiging door geloof en oordeel wegens ongelooft.

De waarheid kennen,

Wordt hier wel over 'heidenen' gesproken in die zin dat de 'toorn van God' over de 'heidenen' komt, zoals het opschrift suggereert? We lezen:

“hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard”

En verderop in dit gedeelte lezen we:

“hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt” (vers 21)

“hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper” (vers 25)

“hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk, dat zij, die zulke dingen bedrijven, de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun bijval aan wie ze bedrijven” (vers 32)

Nérgens in dit gedeelte wordt gesproken over 'heidenen' of 'ongelovigen', integendeel, er staat bijvoorbeeld: *“hoewel zij God kenden”, “hoewel zij de rechtseis van God kenden”!*

- **Wie** kenden God?
- **Wie** kenden de “rechtseis van God” (= de Wet)?
- **Wie** hebben de ware dienst aan God vervangen door de dienst aan schepsels en verdienen de dood doordat zij Zijn Heilige norm, de Wet, overtraden?

Ongelovigen? Grieken?

Nee, die zijn er **nooit** mee bekend geweest.

Nogmaals, deze brief is gericht, in eerste instantie, aan gelovigen uit de Joden, dat is de context. En ook dit gedeelte maakt duidelijk dat Paulus spreekt over hen *die Gods Wet kenden,.. de Rechtseis van God*. En dat was maar één volk: de Joden! Zij kenden God, Hij was aan hén openbaar gemaakt door de Wet en de Profeten. Zij waren door de overtreding van die Wet 'strafwaardig' geworden. Als **volk**, wel te verstaan.

Bovenop die Wet en Profeten hadden ze God kunnen zien in de natuur. Als ze al niet wilden luisteren naar de Schriften, zo stelt Paulus, was het voldoende geweest om te kijken naar de schepping, en dáárin God te (h)erkennen.

En dit geldt uiteraard niet alleen voor de Joden, maar ook voor de 'heiden' maar met náme voor de Jood die immers het 'scheppingsverhaal' kende? In de schepping, zo zegt Paulus, “is te zien dat er meer is tussen hemel en aarde”. Dus éérst zien we dat de Jood 'schuldig' verklaard wordt; door het overtreden van de rechtseis van God.

Vervólgens zien we dat de *niet-Jood 'schuldig' gehouden wordt* omdat hij God kan zien in de natuur en weigert dit te erkennen. Maar feitelijk is dat laatste maar bijzaak in dit gedeelte.

Ze hielden de waarheid ten onder

De Joden hielden de waarheid 'ten onder', ze onderdrukten deze. Niet alleen brachten ze de waarheid niet naar buiten, maar ze onderdrukten de waarheid. Dat gaat nog een stap verder.

Vandaar ook dat het uiteindelijk er toe leidde dat zij de Messias niet herkenden, niet érkenden.

Dat zij de Wet met voeten liepen te treden, de waarheid van God geweld aan deden, de Bijbelse waarheid niet verkondigden.. dat hadden de profeten hun al zo vaak gezegd. Maar ze gingen een stap verder: ze onderdrukten de waarheid.

En de gevolgen daarvan?

“toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden”

Dan zou u kunnen denken: “Nou, nou .. da's dan niet best voor de Joden!” en verder kunnen gaan met het leven van alledag. Maar, .. dan zien we iets over het hoofd!



1 Kor. 10:11,12 zegt:

“11 Dit is hun overkomen tot een voorbeeld (voor ons) en het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde der eeuwen gekomen is. 12 Daarom, wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle.”

Wij, als gelovigen van deze tijd, menen zo vaak “te staan”. Dat wij alle kennis hebben, dat wij allemaal precies weten hoe het zit.

Maar, het is een voorbeeld, een waarschuwing, aan ons adres. Ook vandaag. Of misschien wel **juist** vandaag – in deze tijd!

Als we naar de kerk, de Christelijke kerk in zijn algemeenheid, kijken, dan kan de conclusie toch niet anders zijn dan dat de kerk, het Christelijke getuigenis, tegenwoordig te vergelijken is met wat we hier lezen? De Christelijke kerken houden de waarheid ten onder! Ze waarschuwen niet meer; hun eigen leden wordt de waarheid niet eens meer voorgehouden.

En het is makkelijk te beschuldigen, en te wijzen naar de ander. Maar hoe is dat in ons eigen leven? Houden we de waarheid ten onder? Of getuigen we van de Waarheid?

Lukas 9:23-25

“23 Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen.

24 Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden. 25 Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelf schade te lijden?”

Verloochenen wij onszelf nog? Willen we daadwerkelijk Christus volgen en Zijn wil doen, of zijn we alleen maar bezig ons eigen willetje te volgen? Willen we in Zijn Dienst staan, getuige zijn van het Grote Werk dat Hij verricht heeft niet alleen in ons eigen leven maar ook voor deze hele wereld?

Het leven verliezen is niet altijd letterlijk. Meestal **niet** zelfs. Christus volgen betekent vaak: “Iets van jezelf inleveren, van je eigen ik, van je eigen leventje”. Dat is jezelf 'verloochenen'.

Omdat je vanaf dat moment niet meer je eigen 'regels en wil' volgt, maar leeft naar de Wet van Christus. Naar Zijn Wil. *“Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen..”*

Macht, aanzien, geld, goederen.. mooie dingen? Je hebt er niets aan. Als dat is waar je op moet 'bogen', op moet 'roemen' zodra je voor de Here staat aan het einde van het leven, dan zul je schade lijden.

Ik had deze 'prediking', het raamwerk er voor, al een hele tijd klaar staan op mijn computer maar het kwam maar niet af. Soms dan heb je zoiets, dan is het onderwerp er, of een tekstgedeelte – de 'inspiratie' ontbreekt. Of de wil om er mee verder te gaan. Hoe dan ook – het stond steeds min of meer klaar.

Deze week hadden we een begrafenis van een oude broeder die jarenlang op de Bijbelstudies kwam. Ook hier in Leek is hij nog wel een paar keer geweest. De laatste jaren kon het niet meer, hij was niet meer in staat om de bijeenkomsten te bezoeken en sinds ongeveer 2 jaar verbleef hij in het verpleeghuis en overleed toch nog plotseling.

We stonden aan zijn graf deze week. Er waren zeker een 70 à 80 mensen bijeen daar – en het was duidelijk. De broeder had zichzelf verloochent. Hij had de waarheid NIET ten onder gehouden in zijn leven. Jarenlang had hij geheel belangeloos in heel Noord-Nederland de bijeenkomsten van bijv. de Middernachtsroep opgenomen met de bandrecorder en bandjes van gemaakt. Jarenlang heeft hij honderden boekjes van hen uitgedeeld en gedistribueerd aan anderen om weer verder uit te delen. Ik ken zelfs iemand die door zo'n boekje tot geloof is gekomen. Ik weet ook wie die persoon dat boekje heeft bezorgd.

Het kostte de oude broeder heel veel tijd. Energie. Ook “aanzien”. Door sommigen werd hij versleten voor “*oude gek*”. Met z'n boekjes, z'n Hebreeuwse bijbeltje. En dan noem ik nog maar een páár dingen die hij deed. Hij deed het zeker niet voor zichzelf. Maar voor Zijn Here. En dan wordt je soms door familie, vrienden, collega's, klasgenoten en buurtgenoten voor idioot versleten. Voor “oude gek”....

Toen ik daar stond op de begrafenis wist ik waar ik vandaag over moest spreken.

“Die preek, die half af is”. Want, gouden wij de waarheid ook ten onder. Als gemeente? Als mens? Of zijn we bereid te worden versleten voor een idioot. Voor een 'oude gek' .. ons zelf te verloochenen voor de Here? Mag het Evangelie ons wat kosten? Iets van onszelf? Niet een stukje van je bankrekening – da's niet moeilijk. Even overboeken en klaar. Néé, de opdracht die de Here geeft is:

“Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen”...

Volgen wij DAGELIJKS de Here Jezus?

Iemand die “een oude gek” genoemd werd, een “*apart mantsje*”.. waar zo'n 70 à 80 mensen allemaal van konden getuigen op zijn begrafenis: Hij had de Here lief en lééfde er naar.

Mijn bede, mijn hoop, is dat dat ook van ons gezegd mag worden op de dag dat wij de Here tegemoet gaan.

AMEN.