

Christus, Eerstgeborene van de Schepping

1 Kolossenzen 1:15-17 (HSV)

1 Kolossenzen 2:6-10 (HSV)

Herinnert u zich nog waar we met Pasen over hebben gesproken? Christus Jezus heeft écht **bestaan**, en is écht **opgestaan**, en toonde daarmee aan, bewees, daarmee **de Enige Zoon van God** te zijn, Romeinen 1:4 zegt het dat Hij

“met Kracht bewezen [heeft] – te **zijn de Zoon van God**”

Waarmee Hij **beweest** dat alles wat Hij had gezegd wáár is. Is, in de *tegenwoordige* tijd. We spreken niet over Christus Jezus in de verleden tijd, maar in de Tegenwoordige Tijd, want: Hij **is** de Zoon van God en **Hij leeft**.

Dat Christus de dood overwon en daadwerkelijk nog steeds leeft, is voor veel mensen desondanks maar moeilijk te bevatten. Het hele Christelijke geloof is simpelweg voor wie het niet gelooft of geloven wil ontzettend moeilijk.

Want – wat is dat nu voor **rare** gedachte, dat God zijn Zoon naar de aarde stuurde, liet vermoorden, de dood weer liet overwinnen,.. en dat omdat u en ik zondaars zouden zijn die daardoor vrij worden van hun zonde? Als je het zo formuleert – dan is het logisch dat mensen er echt niets van snappen. Dan is het ook logisch dat er mensen zijn die zeggen: “Wat een **WREDE** God is dat, die Zijn eigen zoon laat vermoorden!”. Wat is dat voor een **WREDE** God, die de mensen al dat lijden aandoet? Die mensen zelfs naar de hel laat gaan als ze niet in 'm geloven?

Een atheïstische schrijver, Hank Pellissier, bindt op internet de strijd aan met het Christendom en hij voert een tienermeisje op in zijn stuk die bijvoorbeeld het volgende zegt:

“Er bestaat niet zoiets als een goede God. Er is moord, ziekte en dood. Een almachtig God zou een gemeen, slecht en extreem wreed moeten zijn om een zieke wereld als dit te scheppen”

Hij geeft debatteer-les op school, en zegt:

“..elke atheïstische tiener komt altijd met ongeveer dezelfde argumenten. Ongeveer 50% van de klas is anti-religieus, in het bijzonder de kinderen van de wetenschappers die werken bij de Universiteit van San Francisco”

Daarna gaat hij 'los' over de zogenaamde kinder-offers in het Oude Testament. En concludeert: “De God van de Joden houdt er van mensen te zien sterven”. Volstrekt **absurd**, en ook **onjuist**. Hij baseert zijn conclusies op slecht lezen van de Bijbel. Maar desondanks heeft hij de moed om God te beschrijven als **'een vampiristische godheid'** vergelijkbaar met de afgoden van de volken rondom Israël.

Het is schokkend te lezen hoe iemand die tieners les geeft, een academisch geschoold man, kennelijk niet in staat is om zijn eigen vooroordelen los te laten en objectief de zaken te benaderen; zijn atheïsme staat in al zijn lezen van de Bijbel voorop, en hij leest de Bijbel alleen maar met het doel deze 'met de grond gelijk te maken'.

BESTSELLERS

Op dit moment zijn er verschillende boeken, enorme bestsellers, die over dit soort onderwerpen gaan. Het voorbeeld wat ik hier noemde is natuurlijk de echte harde atheïstische wetenschapper. Die, **blind voor de feiten**, als een dolle olifant door de porseleinkast gaat. Want die feiten, dat heb ik met Pasen immers besproken, liggen er gewoon.

In de Christelijke wereld hebben we ook mensen die, met mooie woorden, hetzelfde doen als deze atheïstisch man met grove taal en onjuiste argumenten doet. Zo is er recent een boek verschenen van een predikant, Rob Bell. De man is voorganger van een zogenaamde 'mega-kerk' met zo'n 10.000 leden. Het boek, "Love wins", is een boek 'over hemel, hel en het lot van elk persoon die ooit geleefd heeft'. Zijn conclusie: de hel is realiteit, maar *uiteindelijk* overwint de liefde, namelijk God, en *zullen alle mensen behouden worden*. – Alverzoening dus. Maar wel op een hele slimme manier geschreven. Met als resultaat dat zijn boek al een hele tijd het best verkochte boek in de Verenigde Staten is.

In de VS was er geen Christelijke uitgever die zijn vingers wou branden aan het boek, maar in Nederland wordt het uitgegeven door ***Kok, Kampen***, onder de titel "Liefde Wint". Daarmee gaat een uitgever, die door veel Christenen als 'zeer betrouwbaar' wordt bestempeld nu een boek op de markt brengen die **het werk van Christus Jezus ontkent**.

Ziet u het? De Atheïstisch denkers ontkennen openlijk dat God bestaat, en ontkennen openlijk het werk van Jezus. Dat maakt het makkelijk ze te herkennen. Maar deze mensen, zoals Rob Bell, brengen deze zelfde ontkenning, maar dan suikerzoet verpakt in "Bijbelse termen" en met hele mooie woorden... **En de impact is enorm!** Op de website van het Zoeklicht is dan ook in een artikel hierover te lezen dat de aanhang van de zogenaamde 'alverzoening' in Nederland steeds groter wordt. Boeken als die van Bell, uitgegeven door een Christelijke uitgever met een goede reputatie, maken dat alleen maar erger...

HOOPVOL

Toch zijn er ook hoopvolle ontwikkelingen. In een artikel op "To The Source", een website die ik al jarenlang volg, werd deze week een artikel ¹⁾ gepubliceerd over een ander boek.

1 http://www.tothesource.org/5_2_2012/5_2_2012.htm

Dr. Justin Barrett, tot voor enige tijd geleden senior onderzoeker aan het centrum voor Antropologie en het Instituut voor Cognitieve en Evolutionaire Antropologie aan de Oxford Universiteit heeft na jarenlang onderzoek geconstateerd dat

- geloof in God natuurlijk is, omdat hij in zijn studie ontdekte dat in een groot aantal culturen kinderen een 'natuurlijk, aangeboren, besef en geloof in een God hebben'

én;

- dat het *erg moeilijk* is voor volwassenen .. om kinderen van dit natuurlijk, ingeschapen, besef van God *á*f te brengen!

Dr. Barrett, die dit onderzoek deed, .. is nu geen onderzoeker bij Oxford meer. Hij is geen overtuigd evolutionist meer. *Integendeel*, hij heeft God leren kennen en doceert nu aan een theologische onderwijsinstelling in Amerika!

Atheïsten gaan er vaak vanuit dat geloof “aangeleerd is”. Maar het tegendeel blijkt waar te zijn.

Toch strijd men volop tegen het 'domme' Christelijke geloof. Prent hun kinderen in dat geloof iets is voor hen die niet ontwikkeld zijn; zoals de atheïstische docent laat zien: het zijn met name kinderen van zogenaamde 'ontwikkelde mensen' die niet geloven, zelfs zich -tegen de menselijke natuur in!- tégen het geloof hebben gekeerd. Doordat... *ze geïndocctrineerd zijn door hun eigen ouders*. Ze zijn door hun ouders van hun ingeschapen geloofsgevoel, hun vanaf hun geboorte aanwezige mogelijkheid en gevoel dat er 'een god is' áfgebracht.

ONZE TEKST

Wat heeft dit nou allemaal te maken met de tekst die we gelezen hebben vanmorgen?
Dit:

de mens begrijpt verschrikkelijk bar weinig van God en het werk dat God, door Jezus Christus, gedaan heeft.

Laat staan dat mensen, over het algemeen, begrijpen wie Jezus eigenlijk was.

-- Spiegel voorhouden --

1 Kolossenzen 1:15-17 (HSV)

In vers 15 zegt Paulus “**Hij is het beeld**” → “eikon” → weergave, gelijkenis, afdruk. Van de ónzichtbare God. Door Christus hebben we eindelijk, als mensheid, kunnen zien en ervaren wie God eigenlijk is. Een beeld als in: een spiegel.

Als iemand in een spiegel kijkt, of een foto van zichzelf ziet, hoor je wel eens “*ooh, kijk eens hoe ik er úit zie zeg!*” of “nou, ik zie er goed uit vandaag!” → maar is dat spiegelbeeld de persoon zelf? *Nee*, zullen we zeggen. Het is een wéérgave van de persoon.

Is het dan een *ánder*e persoon die we daar zien in de spiegel? Nee, we zien onszelf! Het is *geen* andere persoon, het is ook *niet* de persoon zelf maar een '*afdruk*' of een '*beeld*' van de persoon.

Dát is wat Christus was: een BEELD VAN GOD. Maar, hoe kun je een BEELD van iemand of iets zijn? Alleen als je het ZELF bent die daar weergegeven wordt!

De méns Jezus was dus, oneerbiedig gezegd, een “spiegel” van God.

En in vers 16 lezen we “**door Hem zijn alle dingen geschapen**” → in het Grieks staat er dat Christus **het instrument was** waardoor alles geschapen is. Een heel bijzondere uitdrukking, wij weten eigenlijk niet wat we daar mee moeten, toch? Het is, gezien de context, echter ónmogelijk om anders te beweren dan dat Christus de Schepper is. En ik hoop ook, gezien vers 15, dat u nu begrijp hoe dat kan. Want, nogmaals, Christus was niemand anders dan GOD ZELF. In Christus 'aanschouwden' wij God!

En dan is opeens vers 17 ook duidelijk, naar ik aanneem: “Hij is vóór alle dingen” dat is: “eerder dan al het andere” en “alle dingen bestaan tezamen door Hem” dat is “in Hem”, als in “Hij houdt alles bij elkaar, omvat alles” → **dat kán toch ook niet anders?**

Immers: Christus Jezus, nogmaals, is “het spiegelbeeld”, de “afdruk” van God, met andere woorden: **de voor ons zíchtbare, waarneembare, God van Abraham, Izak en Jakob.**

Dáárom zal een ongelovige dan ook *nooit* begrijpen waarom God “zijn Zoon” naar de aarde gezonden heeft; want: de mens denkt in menselijke relaties. Iemand die dit leest of hoort denkt “wat een verschrikkelijke God is dat die stuurt z'n eigen kind naar de aarde om afgeslacht te worden”.

Ja,.. **dát** is zoals de atheïst of ongelovige -en in feite is *élke ongelovige een atheïst!*- het ziet en uitlegt. Het is de beperkte menselijke redenering, maar die moet en kan eenvoudig weerlegd worden wanneer we als Christenen niet een of ander dogmatisch menselijk standpunt naspreken maar eenvoudigweg voorhouden wat God's Woord ons onderwijst en dat is, zoals ik hier heb mogen uitleggen deze eenvoudige waarheid: CHRISTUS JEZUS IS GOD.

1 Kolossenzen 2:6-10 (HSV)

We hebben dan Christus aangenomen, oftewel God, en daarom is het zo belangrijk om te wandelen in Hem, in geloof ons te wortelen in God en te groeien in het geloof.

In 1 Kol. 2:8 zegt Paulus “pas op .. dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding, volgens.. de overlevering van mensen”.

Als we nu kijken naar wat er tegenwoordig op ons afkomt: keiharde aanvallen uit het atheïstisch denken; allerlei dwalingen binnen de Christelijke kerken zoals geestdrijverij vanuit de Charismatische beweging maar ook dwalingen als de alverzoening die inmiddels zijn 'tienduizenden' verslaat.. het *evolutie-denken* dat onze kinderen en mijn eigen generatie op school is ingeprent,.. hoe actueel is Gods Woord dan wel niet, ook vandaag! Want, dat zijn simpelweg “overleveringen van mensen”.

→ filosofie = “liefde voor de wijsheid”.

Die wijsheid, die de mensen zo lief hebben, is niet de wijsheid van God, maar de wijsheid van mensen. De wijsheid van ongelovige mensen, die niets liever zien dan dat het geloof in God als “achterlijk gedoe” afgeschaft wordt. Dat zijn de “grondbeginselen van de wereld” maar, zoals Paulus hier uitlegt, niet de grondbeginselen van Hem die er al was vóór deze wereld er was: Christus Jezus.

De wijsheid van Christus gaat véél en véél verder en dieper dan de menselijke wijsheid; want: in Hem **woont heel de volheid van God lichamelijk**.

Nú begrijpen we hoe dat kan, toch? En daarom, en alléén dáárom zijn wij, als wij in Jezus Christus geloven en daarmee “in Hem” zijn, **volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht**.

AMEN