

ZIEKTE EN GENEZING

De (nieuwe) mens is een geestelijke mens, welke eigendom is van Christus. De oude mens, waar het lichaam toe behoort, behoort tot het rijk van de satan immers: het is sterfelijk en onder de zonde besloten; daarom ook is het de enige plaats waar de satan 'vrijuit' de mens, ook -en misschien zelfs vooral- de Christen, kan aanvallen.

1. Paulus bijv. schreef dat hij een lichamelijke kwaal had, welke "een engel des satans" was, die hem aanviel. Tot 3x toe had hij de Here gebeden; "mijn genade is u genoeg" was het antwoord. Dit betekent echter niet dat dit een 'generiek', voor een ieder geldig, antwoord is. Integendeel, door Paulus heen waren veel krachten en wonderen gedaan door de Here!

Het staat, zo zien we in het voorbeeld van Paulus, de gelovige dan ook vrij om te bidden om genezing; of.. om voldoende kracht om de ziekte te dragen.

Er volgt niet per definitie genezing wanneer hier om gebeden wordt! Genezing op gebed is wel mogelijk, immers: de satan's macht is reeds overwonnen door Christus. Maar het feit dat Paulus **niet** genezen werd, mag niet tot 'regel' worden verheven.

2. Toch moeten we goed bedenken dat de Here zelf heeft gezegd dat we niet moeten vrezen hem die het lichaam kan doden (satan) maar Hem die de ziel kan 'verderven' en **dat is de Here**. Dit toont wederom aan dat de satan macht heeft over het menselijk lichaam en dit lichaam ook kan 'eisen'; het is zijn eigendom! Sinds de zondeval is de mens het eigendom van satan, hij heeft de mens tot slaaf gemaakt. De Here heeft echter de ziel van de mens, die in Hem gelooft, vrijgekocht.
3. De aanvallen op het lichaam van een gelovige zijn, zo meen ik, begrensd door de Here. Denk hierbij aan Job - de satan kreeg een "tot hier en niet verder". We moeten ons [daarom] beseffen dat 'gebedsgenezing', zoals deze tegenwoordig vaak gepraktiseerd wordt in charismatische kring, gezien wat Gods Woord leert over de mens en de realiteit welke we zelf kunnen waarnemen, geen Bijbelse zaak is. Daarom ook dat 'gebedsgenezers' deze ene (belangrijke!) vraag niet bevredigend kunnen beantwoorden: "Waarom geneest niet iedereen door uw bediening?".

Wat is het lichaam?

De mens bestaat uit **Lichaam** (zichtbaar), **geest** (het denken) en **ziel**.

De **ziel is het eigendom van God, ook bij een ongelovige!**

het is **de ziel die het leven geeft** aan een menselijk lichaam en het is wat gered wordt danwel verloren gaat.

De geest **is het denken van de mens** en dat wordt regelmatig heen en weer geslingerd tussen het goede willen, maar het kwade doen ^{Rom 7:19-21}.

De Ziel

De ziel van élk mens is God's eigendom.

Hij is het die leven (= de ziel) geeft, en ook weer afneemt.



Lucas 12:18-21

"18 En hij zeide: Dit zal ik doen: ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en ik zal daarin al het koren en al mijn goederen bergen. 19 En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, gij hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren, houd rust, eet, drink en wees vrolijk. 20 Maar God zeide tot hem: Gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeëist en wat gij gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn? 21 Zó vergaat het hem, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God."

Matteüs 10:18

"En weest niet bevreesd voor hen, die wèl het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor **Hem**, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel."

Het is daarmee duidelijk dat de ziel God toebehoort; Hij kan daarom deze ook terug nemen.

Hij bepaalt waar de ziel, na dit leven, zal verblijven:

"Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here." Rom 6:23.

"Gij toch zijt alleen de HERE, Gij hebt de hemel, de hemel der hemelen en al zijn heer gemaakt, de aarde en al wat daarop is, de zeeën en al wat daarin is; ja, Gij geeft hun allen het leven, en het heer des hemels buigt zich voor U neder." Neh 9:6.

De Geest

De menselijke geest, het denken van de mens, moeten we *-ten overvloede-* niet verwarren met de fysieke hersenen zelf maar met het denken dat in de hersenen plaatsvindt.

Het denken wordt geprikkeld door alles wat om ons heen gebeurt en staat daarmee mede onder invloed van satan, van de wereld. Het is aan ons om daarmee juist om te gaan.

De menselijke geest kan ziek worden; denk aan hen die geestesziekten hebben, mensen die overspannen of depressief zijn, etc. Daarom ook dat de Here, toen Hij op aarde was, niet alleen lichamelijke, zichtbare, kwalen genas maar ook hen die geestesziek waren. Hij bestrafte **de demonen die die mens, geestelijk, ziek maakten** Mat 8:31-35.

In Romeinen 12:2 schrijft Paulus: "En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene."

En in Psalm 103:18 lezen we: "over hen die zijn verbond onderhouden, en aan zijn bevelen denken om die te doen."



Afbeelding: Het 'gymnasia'

Verder onderwijst Paulus dat er sprake kan zijn van 'vleselijk denken' Kol 2:18, mensen die niet meer helder denken 1 Tim 6:5, een besmet denken Tit 1:15 enz. – met andere woorden: het 'denken', de 'geest' van de mens, **is niet vrij van invloeden van buiten af**. Het is daarom van belang dat de gelovige de verkeerde invloeden weert en zelf, **actief!**, zijn denken "in het spoor houdt" door bijvoorbeeld dit denken te richten op God.

Het Lichaam

Het lichaam komt op de laatste plaats; Paulus onderwees niet voor niets:

"Want de oefening ******) van het lichaam is van weinig nut, doch de godsvrucht is nuttig tot alles, daar zij een belofte inhoudt van leven, in heden en toekomst." 1 Tim 4:8

******) Grieks: *Gymnasia* = *gymnastiek*, in onze tijd: "fitness".

Wat hier gezegd wordt is dat sporten, je lichaam "trainen", weinig nut heeft. Het **mag wel**, maar zinvolle tijdsbesteding is het niet echt... Waarom? Het is hetgeen al vanaf de geboorte in staat van verval is!

Dat betekent niet dat we dit verval zelf moeten bespoedigen; wanneer ons lichaam zorg nodig heeft, moeten we de nodige zorg er aan besteden. Lichaams-beweging is ook prima.

Ook in Paulus' tijd waren er al centra zoals wij nu fitness-centra en sporthallen kennen. In deze "gymnasiums" deed men bijvoorbeeld aan worstelen (in de "palaestra"), balsporten, e.d.. Er is inderdaad niets nieuws onder de zon ^{Pred 1:9}.

Paulus wijst er daarom op, dat overdreven sporten, het overdreven "koesteren van het lichaam" weinig nut heeft. Het is "met jezelf bezig zijn" en dan ook nog eens bezig met een onderdeel van je menselijk zijn, het lichaam, dat eindig is. Oftewel: energie, heel veel energie en tijd, steken in iets wat op termijn ophoudt te bestaan. Dit stelt hij tegenover energie steken in hetgeen blijft leven: de ziel, want: **deze heeft een belofte van leven in heden én toekomst.**

Het lichaam is het 'voertuig' van de ziel, en daarom ook een 'Tempel van de Heilige Geest' ^{1 Kor 6:19}; daarom is normale lichaamsverzorging ook noodzakelijk want zolang het lichaam leeft, en de geest het toestaat, kunnen wij God op deze aarde dienen door van Hem te getuigen. Het 'koesteren' van je lichaam echter betekent dat er overdréven veel aandacht wordt besteed aan het lichaam. Dat is dus, in verhouding tot de aandacht die men aan andere dingen en met name de geestelijke zaken geeft, overmatig. Wanneer je iets 'koestert' heb je het '**bovenmatig**', méér dan gewoon, lief. En dat is, wanneer we spreken over een 'vergankelijk lichaam' ^{Psalms 39:5, Rom 1:23, 1 Kor. 15:53 e.v.a.} inderdaad 'van weinig nut'.

Gebedsgenezing: focus op het vergankelijke?

Bij de 'gebedsgenezers' en 'gebedsgenezingsdiensten' zien we **dat de focus ligt op hetgeen voor de (vergankelijke) mens belangrijk is: het lichaam.** Om meerdere redenen is gebedsgenezing, zoals deze tegenwoordig wordt beoefend, net als het sporten in 'het gymnasium' op zijn minst "van weinig nut".

1. het lichaam behoort niet tot het "Koninkrijk Gods".

16 En wanneer gij vast, toont dan niet, zoals de huichelaars, een somber gelaat; want zij maken hun aangezicht ontoonbaar, om zich aan de mensen te vertonen, wanneer zij vasten. Voorwaar, Ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. 17 Maar gij, zalf uw hoofd, als gij vast, en was uw gelaat, 18 om u niet bij uw vasten aan de mensen te vertonen, maar aan uw Vader, die in het verborgene is; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. 19 Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; 20 maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. 21 Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. ^{Mat 6:16-21}

Zowel het 'openbare vasten' als 'schatten verzamelen op de aarde' zijn beide zaken van de **ongeestelijke, aards ingestelde, mens**. Het lichaam staat daarin centraal (kastijding van het lichaam, lichaamsverheerlijking).

– De Here onderwijst hier dat vasten een prima zaak is, maar niet om aan de mensen te laten zien 'hoe vroom je wel niet bent', maar **in het verborgene**, voor de Here te vasten! Een gemeente die bijvoorbeeld een 'publiek vasten' houdt waarbij na de dienst geen koffie met een koekje genuttigd maar een bekertje water gedronken wordt, is **volstrekt aards-gericht** bezig. Het is een "zie eens hoe goed wij bezig zijn" houding waar de Here, zie eerder, van gruwet en .. "zij hebben hun loon reeds"! Dat betekent dat

de Here hier géén loon voor geeft ^{Openb 22:12}.

– mensen zijn gek op het verzamelen van schatten. Aardse schatten: geld, goederen. Maar **ook de lichaamscultus behoort tot de 'aardse schatten'**, immers: het lichaam wordt net als de aardse schatten "opgepoetst en opgewreven" maar vergaat, net als de (andere) aarde schatten.

Let wel – ik zeg dit niet om u die daar ook van geniet een schuldgevoel aan te praten ofzo. Want.. ik hou er zelf ook van. Voor mij is Gods Woord daarin ook een spiegel. Ik hou van mooie dingen, electronica, gitaren, ben ook niet vies van geld.. en elke keer weer laat Gods Woord mij zien:- het is NIET van eeuwigheidswaarde. Het is in feite 'aardse rommel' waar ook ik aan hang. We moeten leren, als gelovigen, dat los te laten. Het mag ons leven, onze ziel, niet schaden!

Soms zijn er van die dingen die zelfs heel geestelijk lijken en toch vreselijk aards gericht zijn. Zo was ik een tijdje terug bij iemand thuis die een enorme verzameling Christelijke boeken heeft. Hij liet me er verschillende vol trots zien. Prijs, waar gekocht, hij vertelde me het in detail. Maar **ik mocht ze niet vasthouden hoor!** Van een afstandje werd het een en ander aan mij getoond. Gaat het dan om **de inhoud of het bezit?** Het is een vraag waar ik liever maar **geen oordeel over uitspreek, maar het zet je aan het denken, toch?**

De aardse schatten zijn er dus in allerlei soorten en maten. Wees hier voor beducht, want de satan kan u er mee afleiden van het hoofddoel in ons leven namelijk: Christus Jezus én,... ons dus zelfs met 'religieuze' zaken tot zonde verleiden!

2. het lichaam is eigendom van de heer van de gevallen schepping.

Het lichaam is sterfelijk. Als gevolg van de zondeval is het sterfelijk geworden. De ongehoorzaamheid aan het éne gebod ^{Gen 2:17} heeft er toe geleid dat de mens sterfelijk werd. Zoals we eerder zagen **zucht dit lichaam onder de satan's heerschappij. Christus heeft met Zijn dood aan het kruis het lichaam van de mens NIET gered!** Hij kwam op aarde **om onze ZIEL te redden, niet het lichaam!**

De gehele schepping 'zucht' nog steeds onder de heerschappij van de satan, van de zondeval. Deze 'macht' behoudt hij, **totdat** Christus weerkomt om hem te doden met zijn 'adem' ^{2 Tess 2:8}.

Door de focus te leggen op wat voor de méns belangrijk is (het lichaam) leggen de 'gebedsgenezers' daarmee de nadruk op iets **wat in de ogen van God niet belangrijk is** immers: dit lichaam sterft, en wordt in de aarde gezaaid. Waarom?

1 Kor. 15:50-55

*50 Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed **kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven** en het **vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet**. 51 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, 52 in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. 53 Want dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijke aandoen. 54 En zodra dit vergankelijke onvergankelijkheid aangedaan heeft, en dit sterfelijke onsterfelijke aangedaan heeft, zal het woord werkelijkheid worden, dat geschreven is: De dood is verzvolgen in de overwinning. 55 Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel?.*

Het lichaam vergaat. Het is het over- of bekleed worden met het nieuwe opstandingslichaam, dat on-vergankelijk is, waar we naar moeten uitzien. Want: **dán is de dood, de satan, overwonnen.**

De 'gebedsgenezers' menen dat zij het vergankelijke lichaam kunnen 'claimen' voor het Koninkrijk Gods. Ik heb in genezingsdiensten vroeger vaak gehoord dat zo'n prediker dan riep dat een mens het 'eigendom van Christus' was (of soortgelijke uitspraken) en dat de satan 'uit moest gaan in Jezus naam'.

Men riep dan bijv. 'satan, ik bind je in Jezus naam'. Maar dat is dus **volstrekt onmogelijk.** **Je kúnt de satan niet wegdrijven of gebieden te gaan uit het lichaam dat hem "rechtens" toebehoort!**

Eerder al noemde ik Matteüs 8, in het kader van geestesziekten. In vers 29 lezen we iets opmerkelijks:

"En zie, **zij schreeuwden**, zeggende: Wat hebt Gij met ons te maken, Zoon van God? Zijt Gij hier gekomen **om ons vóór de tijd te pijnigen?**".



Jan Zijlstra – foto © De Gelderlander

De satan en zijn demonen weten heel goed wanneer hun tijd gekomen zal zijn. Maar we zien hier ook dat zij aangeven "het is nog niet onze tijd".

Zij hebben, hoe krom het ook klinkt in onze oren, samen met hun meester 'recht', zij het dat het **een gestolen recht** is, op het lichaam van de mens.

Het is dus feitelijk onmogelijk dat een 'gebedsgenezer' genezing van een lichaam "claimt", aangezien het menselijke lichaam behoort tot wat zal vergaan: het rijk van de satan.

Maar er genezen toch mensen?

Laten we het eens andersom stellen. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken, al enige jaren geleden, dat van de fysieke, medisch objectieveerbare (=aantoonbare, beschreven), ziekten **nog niet eens 1% van de zieken** geneest na 'gebedsgenezing' ⁱ⁾.

Het programma "Op zoek naar een wonder" ⁱⁱ⁾, uit 2006, toonde dit nog maar eens extra duidelijk en zeer pijnlijk aan. Van de zeven mensen die meededen aan het programma, genas er niet één.

De, op dit moment, bekendste gebedsgenezer van Nederland, Jan Zijlstra, beweerde in een radio-interview bij Groot Nieuws Radio:

*"Genezing is mogelijk als je erin gelooft en voor 100% verwacht dat de genezing gaat plaatsvinden [...] Mensen **hebben geen geloof. Vanwege ongeloof hebben ze genezing niet gekregen** staat in de Bijbel. Jezus heeft het verbonden aan het geloof. Mensen in Jezus tijd hebben actief stappen ondernomen om naar Jezus te gaan en zijn niet thuis blijven zitten. Hun verwachting stond vast: 'Ik geloof in Jezus en als ik Hem aanraak word ik genezen'. Dit geldt nog steeds vandaag."*

De mensen die meededen aan het EO-programma waren niet allemaal gelovig. Maar een groot deel ervan wel en zij geloofden absoluut voor 100% dat genezing mogelijk was. Toch werden zij, nu en ook later, niet genezen. De EO heeft, tijdens een uitzending van Netwerk, in het

verleden ook onomwonden aangetoont dat Jan Zijlstra "liegt dat het gedrukt staat" namelijk: op zijn website werden mensen als 'genezen' geafficheerd die, bij controle door Netwerk, helemaal niet genezen bleken te zijn.

Zijlstra citeert hier de Bijbel zeer vals. Hij zegt "**Vanwege ongeloof hebben ze genezing niet gekregen staat in de Bijbel**" – maar over welk ongeloof sprak de Bijbel? Het "ongeloof van de zieke?". U kent het deel uit de Schrift waarschijnlijk wel, laten we toch eens zekerheidshalve kijken wat er écht staat:

Mat 17:14-20

14 En toen zij bij de schare gekomen waren, kwam iemand tot Hem, knielde voor Hem neder, en zeide: 15 Here, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en hij is er slecht aan toe; want dikwijls valt hij in het vuur en dikwijls in het water. 16 En ik heb hem naar uw discipelen gebracht en zij hebben hem niet kunnen genezen. 17 Jezus antwoordde en zeide: O, ongelovig en verkeerd geslacht, hoelang zal Ik nog bij u zijn? Hoelang zal Ik u nog verdragen? Breng hem Mij hier. 18 En Jezus bestrafte hem en de boze geest ging van hem uit, en de knaap was genezen van dat ogenblik af. **19 Toen kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden, toen zij met Hem alleen waren: Waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? 20 Hij zeide tot hen: Vanwege uw klein geloof.** Want voorwaar, Ik zeg u, indien gij een geloof hebt als een mosterdzaad, zult gij tot deze berg zeggen: Verplaats u van hier daarheen en hij zal zich verplaatsen en niets zal u onmogelijk zijn.

Waarom vond er geen genezing plaats? Vanwege... **het "kleingeloof" van de discipelen!**

Afbeelding rechts:

Website Jan Zijlstra's "Levenstroom" gemeente met daarop genezingsclaims die bij controle onjuist bleken te zijn.

Hoe kan het toch, dat er mensen niet genezen? Het is een **groot probleem voor de 'gebedsgenezers'**. Ze hebben al allerlei uitvluchten gezocht maar de meest voorkomende, en goedkoopste, uitvlucht is: "Het ligt aan de zieke zelf". En dat is per-ti-nent niet juist! Het is een **volle leugen** als men dat beweert en de zieken daarmee naar huis stuurt.



Het **enig juiste antwoord** is echter, zoals we eerder zagen: **de 'gebedsgenezer' claimt 'gezag' op een (geestelijk) terrein waar hij totaal geen gezag heeft!**

Dáárom wordt 99% van de zieken (psychosomatische klachten en regelrechte hypochondrie niet meegerekend) niet genezen. Zoals Prof. Dr. Willem J. Ouweneel dan ook moest toegeven, in zijn boek "Geneest de zieken": "**dat ouderdomsgerelateerde ziekten niet geschikt zijn voor gebedsgenezing**".

Met andere woorden: als men écht ziek is, heeft 'gebedsgenezing' geen zin... Hoe kan het dat een Professor Doctor dit schrijft en toch blijft vasthouden aan deze 'gebedsgenezingen' en alleen maar verder 'doorslaat' hierin? Begrijpt hij dan zelf niet meer wat hij schrijft?

Ben Hoekendijk, stichter van "Opwekking", schreef in zijn boek "Op zoek naar Balans" dat hij met duizenden zieke mensen gebeden heeft en hij erkent dat er **slechts een enkeling** genas. Hij spreekt daarover op de bladzijde 41 van het boek. (Ben Hoekendijk, Op zoek naar Balans, uitgeverij Gideon, 1986, ISBN 9060673840, p 41). Citaat:

"Er was een tijd, zo'n twintig jaar terug, dat wij onze tent opzetten in een stad en het spandoek met 'Jezus redt en geneest' er bovenop hingen. [...] "Net als zij (William Branham,

Tommy Hicks, Oral Roberts en T.L. Osborn) liet ik de zieken voor het podium langs komen en legde ik ze de handen op Honderden, ja **duizenden** hebben we zo de handen opgelegd en gebeden voor genezing. Er gebeurden **enkele** opmerkelijke genezingen"

Slechts ENKELE genezingen! Van de duizenden die ziek waren!

De 'gebedsgenezer' claimt gezag over het lichaam van de mens, over de ziekte welke de mens pijnigt en laat lijden, onder verwijzing naar uit zijn verband gerukte Bijbelteksten, en dat ook nog eens 'in Jezus naam'.

Verder past men gedeelten uit Gods Woord, die overduidelijk op de bediening van de Here Jezus en de Apostolische tijd slaan, toe op onze tijd. En dat slaat nergens op. Vanaf Handelingen 28 is die periode namelijk afgesloten. Vanaf toen is namelijk het Koninkrijk van de Joden **als VOLK** weggenomen; laten we het lezen:

Handelingen 28:28-31

28 Het zij u dan bekend, dat dit heil Gods aan de heidenen gezonden is; die zullen dan ook horen! 29 [En nadat hij dit gezegd had, gingen de Joden al redetwistende heen.] 30 En hij bleef de volle termijn van twee jaar in zijn eigen gehuurde woning, en ontving allen, die tot hem kwamen, 31 **predikende** het **Koninkrijk Gods**, en onderricht gevende aangaande de Here Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, zonder enige belemmering.

De conclusie kan dan ook niet anders zijn dan dat de 'gebedsgenezers' **een VALSE LEER brengen en zonde begaan tegen de Gemeente van Christus Jezus door deze in een dwaling mee te slepen.**

Hun redenen kunnen divers zijn; geldbelustheid (het is een zeer winstgevende onderneming!), aanzien, roem, ... of: **zelf** dwalende zijn. ^{Efe 4:19; Tit 1:7-11; Gal. 6:7; Jak. 1:16}. Maar vast staat dat zij 'een ander Evangelie' brengen ^{2 Kor. 11:4; Gal. 1:6}, dat niet overeenkomt met wat de Bijbel ons leert!

Helaas wordt ook tegenwoordig, net als toen, een dergelijk "ander Evangelie" door zeer veel mensen zéér goed verdragen, sterker nog: ze slikken het als zoete koek. Waarom toch? Waarom slikken mensen tegen beter in deze dwalingen? **Omdat.. het aansluit bij hun eigen 'aards-gerichte geloof' en hang naar het lichamelijke** in plaats van **het gééstelijke**. Daar wordt door deze 'genezers' feilloos --en helaas vaak ook genadeloos-- op ingespeeld!

Hoe nu verder met ziekte?

Dit alles, deze studie, komt niet uit de lucht vallen, uiteraard. Dagelijks wordt ik, in mijn directe omgeving, geconfronteerd met hen die lijden aan (zware) lichamelijke en geestelijke aandoeningen.

Broeders en zusters in de Here, familie. Zelf ben ik relatief gezond. De vraag die je dan opdringt is "Waarom worden zij wel zo getroffen door ziekte, waarom ik niet? Waarom gaat de ene mens lachend door het leven, waarom moet de ander zwaar lijden?" – zoals we zien is dit een vraag die we niet aan God moeten stellen.

Het is namelijk niet de Here die ons lichaam kwelt. Het is zijn tegenstander, de satan. Die kán ons kwellen. En hij zal -zo is mijn constatering- hen die dicht bij de Here leven vaak meer kwellen dan zij die dat niet doen.

Nou maar dát is tegengesteld aan wat er vaak beweerd wordt!

Want, .. hoe vaak hoor je niet, als mensen ziek zijn, anderen zeggen "die zal wel niet in het centrum van Gods Wil leven". Of, "die zal wel getuchtigd worden voor zijn of haar zonde". Of "die zal wel onvoldoende geloof bezitten".

Niet is echter minder waar! Hoe vaak zien we niet dat juist zij die geestelijk of lichamenlijk leiden een enorm sterk getuigenis hebben of zijn?

Ik wil weer naar Paulus gaan. En ik lees de verzen even anders qua volgorde.

II Korinte 12:12

12 De **tekenen van een apostel zijn bij u verricht** met alle volharding, door **tekenen, wonderen en krachten**.

Paulus' komst in Korinte ging gepaard met de bevestigende tekenen die tot de Apostolische tijd behoorden; die tekenen namelijk gingen gepaard met de prediking van de Apostelen, als een bewijs dat zij door de Here gezonden waren.

Maar nu gaan we naar 2 Kor. 12:6-9:

6 Want als ik wil roemen, zal ik niet onverstandig zijn, want ik zal de waarheid zeggen; maar ik onthoud mij ervan, opdat men mij niet meer toekenne dan wat men van mij ziet en hoort, 7 en ook om het buitengewone van de openbaringen. Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, **een doorn in het vlees gegeven, een engel des satans, om mij met vuisten te slaan**, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. 8 Driemaal heb ik de Here hierover gebeden, dat hij van mij zou aflaten. 9 En Hij heeft tot mij gezegd: **Mijn genade is u genoeg**, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid.

Wat zegt Paulus hier? Dat er **een engel des satans hem met vuisten slaat!** Waar? In het vlees, zijn lichaam!

Als je **met vuisten wordt geslagen**, dan doet dat pijn. Flink pijn. Vaak wordt er gezegd of gedacht dat Paulus een oog-aandoening had. Dat is mogelijk. Sommige oogziekten zijn vreselijk pijnlijk. Het oog **is** namelijk heel gevoelig. Dat weet iedereen die wel eens iets in z'n oog heeft gekregen,...

Dit vers is heel belangrijk voor ons. De Apostel door wiens handen anderen genezing ontvingen, genas zelf nu niet meer. Hij werd in zijn lichaam aangevallen door de satan. Was Paulus een "kleingelovige"? Leefde hij niet "in het centrum van Gods Wil?". Was hij een te grote zondaar om genezen te worden? Nee! De Here zei hem: "Mijn Genade is u genoeg". Wat is die genade van de Here?

Terug naar het begin, we hebben gelezen:

Rom. 6:23

"Want het loon, dat de zonde geeft, is de dood, maar **de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus**, onze Here."

Dat is de genade die ons allemaal ten deel is gevallen: het éeuwige leven in Christus Jezus. Dat kan de satan **nooit meer afnemen**. Dat is de redding van onze ziel. Die staat vast, wat er ook gebeurt. Als we ons leven aan de Here Jezus Christus hebben gegeven is dat een FEIT dat NOOIT meer teruggedraaid kan worden.

Het is dan dat de satan zich laat zien als de 'briesende leeuw'. En iedereen krijgt zijn deel te verwerken in het leven. De één probeert hij te kwellen met soms de meest vreselijke ziekten en kwalen. De ander probeert hij te verleiden 'door de ogen'; door bezit, door hebzucht. Wéér een ander lijdt onder verschrikkelijke vervolgingen. Er zijn er ook,.. die hebben een **verschrikkelijk fijn leven**. Gezond, geen financiële zorgen, fijn huwelijk en gezin, geen wolkje aan de zon. Met, zo heb ik vaak gezien, als gevolg dat het geloofsleven als een kaarsje uitgaat. Helemaal in slaap gesust.

Ja, maar...!

Ja, maar... is dit nou een troost voor hen die ziek zijn? Of hen die geestelijk lijden? Of hen die financieel in een enorme crisis zitten? Of hen die dagelijks vanwege hun geloof moeten lijden? Want, .. dat willen we niet toch?

Nee, **dat willen we niet**. Dat wil ik ook niet. Ik zou persoonlijk het liefst hebben dat de Here tegen mij had gezegd:-

"Rudy, haal een paar stinkend dure flesjes geparfumeerde olie, spendeer je laatste spaarcenten er aan, giet het over het hoofd van [...], spreek een gebed uit en ze zullen allemaal genezen worden!"

Zou dat niet fantastisch zijn geweest? Ik kan u zeggen, dat als het mogelijk was, en dat meen ik echt, ik dat zéker zou hebben gedaan vandaag. Desnoods was ik naar de Rabobank gegaan om de hypotheek op te hogen, ...

Ook als er allerlei protesten waren gekomen omdat dat "niet in onze opvattingen past". Want "onze opvattingen" en "onze theologie" lap ik volledig aan mijn laars als de Here mij zou laten zien -vanuit Zijn Woord- dat die niet kloppen.

Maar, lieve broeders en zusters, dat hééft de Here niet gezegd en Hij hééft het niet laten zien. Hij hééft niet tot mij gesproken. **En daarom heb ik die vrijheid niet**. En ja, in de Jakobusbrief staat dat de oudsten voorbede moeten, en kunnen, doen. En dat de lijder **-onder het belijden van zijn zonde!**- genezen zal worden.

Daarom moet ik dat laatste toch nog aanroeren: Jakobus spreekt over ziekten **welke het gevolg van een leven in zonde zijn**. We weten niet welke ziekten dat zijn geweest. Maar u maakt mij niet wijs dat ziekten welke het gevolg zijn van bijvoorbeeld erfelijkheid, een genetisch defect, of zelfs onze voeding te wijten zijn aan zonde van een mens persoonlijk. Daarom, en dat is kort door de bocht dat geef ik toe, spreekt de Jakobusbrief naar mijn oordeel ook niet over lichamelijke ziekten maar geestelijke ziekte als gevolg van zonde. En wanneer iemand zulk geestelijk leiden heeft, een geestelijk leiden veroorzaakt door leven in zonde, dan is daar zeker genezing voor mogelijk. Onder de voorwaarden zoals gesteld in de brief van Jakobus.

We willen het niet. We willen en kunnen als mens zó moeilijk accepteren dat we moeten lijden, in welke vorm dan ook. Maar laten we met elkaar constateren dat de bron van dat lijden het werk van satan is. En dat de Here daar iets tegenover gesteld heeft dat onmogelijk van ons afgenomen kan worden én, bovenal, onze grootste troost is: we hebben GENADE ontvangen. Een genade die mensen die in de wereld leven NIET hebben. Het is die genade die ons voor eeuwig behouden heeft. Het is Christus' volbrachte werk, en daaruit kunnen we KRACHT putten, in ons leiden, in onze zorgen, .. in welke situatie we ook zijn.

Laten we voorbede doen voor hen waarvan we weten dat ze het nodig hebben en hen waarvan we het niet weten.

AMEN.

i Drs. M. Amesz, "In drie Golven"

ii <http://www.eo.nl/programma/opzoeknaareenwonder/page/-/home.esp?season=6895129>