

De Kracht van de Heilige Geest



© R.Brinkman, EBG Leek, 02-05-2010.

<http://www.ebgleek.nl> | <http://www.yarah.nl>

Inleiding

Het onderwerp waar ik vandaag met u eens van gedachten over wil wisselen is "De Kracht van de Heilige Geest".

Er wordt in onze gemeente uiteraard gesproken over de Heilige Geest, maar niet zo veel en niet zo vaak. En in sommige kerken wordt er bijna uitsluitend op een 'theoretische' manier gesproken over de Heilige Geest.. In sommige andere gemeenten wordt bijna voortdurend gesproken over de Heilige geest maar dan op een manier die vaak erg eenzijdig is.

Er wordt, over het algemeen, veel gesproken over

- de werking(en) van de Heilige Geest – tekenen, wonderen, e.d.
- de vruchten van de Heilige Geest – Paulus noemt ze meerdere malen in zijn brieven, we denken aan zachtmoedigheid, liefde e.d.;
- het werk van de Heilige Geest in z'n algemeenheid – bijvoorbeeld het feit dat iemand tot geloof komt als resultaat hiervan.

Over deze zaken zijn er heel veel uiteenlopende meningen en leringen. Ook over de 'kracht' van de Heilige Geest. Er is veel verwarring en onduidelijkheid. Een paar willekeurige citaten maken dit duidelijk

Van een Charismatische schrijver:

De kracht van de Heilige Geest is er een die is zo veel omvattend. Hij geneest, reinigt en heelt alle wonden.



Deze uitspraak staat niet op zichzelf maar is exemplarisch voor hoe men tegen de Kracht van de Heilige Geest aankijkt; hier wordt namelijk –voorzover van toepassing- de kracht van de Heilige Geest verward met de werkingen.

Een citaat van de website van de EO, over de Christelijke feestdagen:

De laatste jaren is er zoveel aandacht voor verschijnselen die toegeschreven worden aan de kracht van de Heilige Geest, dat de GENADE in pinkster- en charismatische kringen ondergesneeuwd dreigt te raken.

Men doelt hier op de uitwassen zoals het 'vallen in de geest', en allerlei andere verschijnselen die als het werk van de Heilige Geest worden gezien.

Ik geloof niet dat dit soort 'uitingen' daadwerkelijk van de Heilige Geest zijn. Maar los daarvan, als het wel zo zou zijn, dan zijn het '**werkingen**' en is het niet **de Kracht** van de Heilige Geest!

In 2003 sprak Willem Ouweneel op de jongerendag. In zijn toespraak zei hij:

"Als je **vol raakt van Christus**, dan is **dat de kracht van de Heilige Geest**."

We zien hier dus al **drie verschillende meningen** over wat nu de 'Kracht van de Heilige Geest' is. En natuurlijk zijn het losse citaten maar horen we Gods Woord spreken of de mening van mensen? En Zijn Woord is toch in de éérste plaats waar we moeten zoeken naar de waarheid, ook als het over dit hele belangrijke onderwerp gaat!

**De Kracht van de Heilige Geest is een ontzettend belangrijk onderwerp.
En er wordt bijna nooit over gesproken in de Bijbelse zin!**

De Apostel Paulus maakte een vergelijking tussen het oude testament, het oude verbond, gebaseerd op de Wet; en het Nieuwe Verbond, gebaseerd op de Genade.

2 Korintiërs 3:5-9

5 Niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als óns werk in rekening te brengen, maar onze bekwaamheid is Gods werk, 6 die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond, niet der letter, maar des Geestes, want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

7 Indien nu de bediening des doods, met letters op stenen gegrift, gepaard ging met zulk een heerlijkheid, dat de kinderen Israëls de blik niet op het aangezicht van Mozes konden vestigen om de heerlijkheid van zijn aangezicht, die toch verdwijnen moest, 8 hoe zal niet nog meer de bediening des Geestes in heerlijkheid zijn? 9 Want indien de bediening, die veroordeling brengt, heerlijkheid was, veel meer is de bediening, die rechtvaardigheid brengt, overvloedig in heerlijkheid.

In deze tijd leven we in de periode van de Genade – een periode waarvan Paulus zegt dat het een bediening is die rechtvaardigheid brengt en overvloedig is in heerlijkheid.

We leven nu dus in een periode waarin de Heilige Geest ánders werkt dan voorheen – iets wat hier niet onbekend is, naar ik aanneem.

Drie perioden

De Bijbel laat zien dat er **drie perioden** zijn te onderscheiden, drie verschillende 'werkingen' van Gods Geest.

Onder de wet werd de wil van God geopenbaard aan de mens, zonder dat zij daarvoor kracht ontvingen om het in de praktijk te brengen. Het was een wet die hen veroordeelde wanneer zij faalden om er aan te gehoorzamen. Vandaar dat Paulus in Galaten 3:10 het **een vloek** noemde:

"Want allen, die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen."

1. De éérste periode zou je 'de bediening van de Vader' kunnen noemen.
In deze periode, en dan spreken we over het Oude Testament, zien we God de Vader zich openbaren zonder een 'intermediair'. Zonder een 'tussenpersoon'. Hij openbaart zich rechtstreeks aan de mens. Denk aan hoe God zich openbaart, en spreekt, aan Abraham, Izaak en Jacob. Hoe hij rechtstreeks met Mozes spreekt. Hij is dan "**God vóór ons**"; maar ondanks deze rechtstreekse openbaring is God wel "ver weg", in de Hemelse gewesten, voor de meeste mensen.
2. De volgende periode zou je de 'bediening van de Zoon' kunnen noemen.
Dit is de periode waarin God zich manifesteert 'in het vlees' – in Zijn Zoon, Christus Jezus. Deze periode, de Evangeliën, zijn de periode waarin "**God mét ons**", Emmanuel, is. Hij leefde ónder en mét ons, de mensen.

In deze periode openbaart de Here Jezus zichzelf, Hij spreekt, Hij handelt en ontvangt de adoratie, de aanbidding zelfs, van mensen. Maar die adoratie slaat om; Hij wordt verworpen en gekruisigd, maar: staat ook weer op uit de dood – waarmee Hij de dood overwint, de Redding van de mensheid bewerkstelligt! Daarna vaart Hij op naar de Hemel om aan de rechterhand van de Vader te zijn.

3. De derde en laatste periode is de periode die daarna volgt; sinds de uitstorting van de Heilige Geest leven we in deze periode: de bediening van de Heilige Geest!

Deze periode zal duren tot dat de Gemeente wordt opgenomen en zal worden verenigd met haar hoofd, Christus Jezus. Dat is het moment dat de Heilige Geest van de aarde zal worden weggenomen en de oordelen over de aarde zullen gaan.

Deze periode kunnen we typeren als: **God ín ons**.

We zien dus, samengevat:

- **God vóór ons – God de Vader;**
- **God mét ons – Christus Jezus;**
- **God ín ons – de Heilige Geest.**

Het drievoudige wezen van de Here God werkt dus op een zeer bijzondere manier naar- en met de mens. Het feit dat we nu in die laatste periode zijn wil niet zeggen, uiteraard, dat de andere werkingen van de Here God daarmee afgesloten zijn of dat de éne werking of, zo u wilt, persoon, van God boven de andere gesteld kan of moet worden.

Ik kan niet meer dan dit 'aanstippen'; om dit tot in de volle breedte en diepte te bestuderen zouden we veel en véél meer tijd moeten hebben. Ik schets nu slechts de grote lijnen van het uitzonderlijke werk dat de Here God in Vader, Zoon en Geest voor ons gedaan heeft en nog steeds doet.

De belofte

In het Oude Testament lezen we meerdere malen dat de Heilige Geest beloofd werd. Bij de uitstorting van de Heilige Geest haalt Petrus één van die beloften aan:

Joël 2:28-29

28 Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw

jongelingen zullen gezichten zien. 29 Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten.

In **Hand 2:38-39** laat Petrus weten aan zijn toehoorders:

“**Bekeert u en een ieder van u late zich dopen** op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en **gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen**. 39 Want voor u is de belofte en voor uw kinderen **en voor allen, die verre zijn**, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.”

Deze belofte is dus voor- en áán **een ieder die zich bekeert gegeven**. Op voorhand, **zonder enige voorwaarde**: God geeft de Heilige Geest aan **élke gelovige**.

Wij, hier bijeen om Gods Woord, zijn degenen die door Petrus genoemd worden: “die verre zijn” – dat is: “die ver weg zijn” (letterlijk) maar ook in figuurlijke zin “zij die in hun gedrag ver weg zijn”. In Efeze 2:13 en 17 komen we namelijk dezelfde uitdrukking tegen:

13 Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus.

17 En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u, die veraf waart, en vrede aan hen, die dichtbij waren”

De Efeziërs waren heidenen, ongelovigen. In hun levenswandel, hun gedrag dus, *ver* af van God. Maar nu, zo beloofde Petrus al, zouden ook zij die ‘veraf’ waren de belofte ontvangen: wie zich bekeert tot Christus Jezus **ontvangt de Heilige Geest**. Paulus bevestigt dat dit gebeurd was, onder andere in Efeze.. en vele andere plaatsen natuurlijk.

Wie zien hier dat in het Oude Testament een profetie werd gegeven, **een belofte**, die **vervuld werd** in het Nieuwe Testament. Aan deze vervulling werd meteen een nieuwe belofte toegevoegd; namelijk dat dit ook voor de heidenen, voor een ieder die zich bekeert gelden zou. En ... **sindsdien is die belofte dag-in, dag-uit vervuld!**

De Bijbel is geen “spreekboek” maar,.. het is de Waarheid! We zien het bewezen in verleden en heden en zullen dit ook zien gebeuren in de toekomst!

Deze belofte, **dit feit**, namelijk: de vervulling met God’s Heilige Geest voor elke gelovige is een **zér belangrijke belofte**. We **kúnnen namelijk niet zonder de Heilige Geest als gelovige**. Ik kom hier straks op terug...

De **éérste belofte** was dus dat de Heilige Geest ín de mens zou komen, zou worden uitgestort. De **twééde belofte** is dat de Heilige Geest, de inwoning van Gods Geest in de mensen, **voor áltijd** gegeven zou worden aan de mensen.

Jes 59:21

21 En wat Mij aangaat, dit is mijn verbond met hen, zegt de HERE. Mijn Geest, die op u is, en mijn woorden, die Ik in uw mond gelegd heb, zullen niet wijken uit uw mond noch uit de mond van uw kroost, noch uit de mond van het kroost van uw kroost, zegt de HERE, van nu aan tot in eeuwigheid.

De derde belofte in het Oude Testament is dat de Heilige Geest de mens zal vernieuwen, heiligen én.. **leven zal geven**.

Ezechiël 36:26-27

26 een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. 27 Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt.

Ezechiël 37:14

14 Ik zal mijn Geest in u geven, zodat gij herleeft [NBV: "weer tot leven komen"] en Ik zal u doen wonen in uw land; en gij zult weten, dat Ik, de HERE, het gesproken en gedaan heb, luidt het woord des HEREN.

De Tempel

God had Zijn woning op aarde, in de Tempel. Dáár werd Hij vereerd door de Israëlieten. Maar nu, onder het Nieuwe Verbond, heeft God een woning in een andere Tempel.

1 Kor 3:16 zegt: "Weet gij niet, dat **gij Gods tempel zijt** en dat de Geest Gods **in u woont?**".

En in **1 Kor. 15:45-49** lezen we:

45 Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam **een levendmakende geest**. 46 Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke. 47 De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel. 48 Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken, **en zoals de hemelse is, zijn ook de hemelsen**. 49 En **gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen**.

Het is dus zonneklaar dat wij Gods tempel zijn dóóordat Zijn Geest in ons woont. Nu, deze tekst wordt vaak op allerlei manieren gebruikt, misbruikt, maar waar het hier om gaat is dat wij, die 'veraf waren', nu daardoor déél zijn geworden van het lichaam van Christus – door dat, door de wedergeboorte, Hij met Zijn Geest in ons woont. En Paulus vraagt dus eigenlijk "weten jullie dat dan niet?" – om vervolgens later uit te leggen wat het betekent dat wij deel zijn geworden aan dat Lichaam van Christus.

We zijn "gééstelijke mensen" geworden en ook al zijn we uiterlijk nog steeds zoals Adam, omdat we mensen zijn – zodra we één worden met de Here Jezus, bij de opname of bij ons sterven, zullen we het 'beeld van de Hemelse dragen' oftewel letterlijk en figuurlijk "als Christus zijn". We krijgen dan namelijk een hemels lichaam.

De Heilige Geest is hiervan **het bewijs**, het 'onderpand'.

Efeze 1:13, 14

In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de heilige Geest der belofte, 14 die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid.

Een onderpand is niets anders dan een **tastbaar bewijs**. Simpel gesteld: als ik geld uitleen aan iemand, en zeg: "Ik wil als onderpand jouw auto" dan krijgt hij zijn auto weer terug van me op het moment dat hij mij het geld terug geeft.

Zo is –plat gezegd– de Heilige Geest ook gegeven aan ons; God heeft in Zijn Woord aan ons beloofd dat wij een nieuw lichaam zouden krijgen en voor eeuwig zouden leven met de Here Jezus. Als ‘onderpand’ –tot het moment dat die belofte vervuld wordt– woont Hij in ons, als gelovigen, zijn wij Zijn Tempel, en is die inwoning door de Heilige Geest het “onderpand”.

Opstandingskracht

In Handelingen 1:8 zegt de Here Jezus tot de discipelen de bekende woorden: “maar gij zult **kracht ontvangen**, wanneer de Heilige Geest over u komt”.

De Heilige Geest is **gezonden door de Here Jezus**.

Daarom kon de Heilige Geest pas over- en in de discipelen komen wanneer de Here Jezus aan de rechterhand van de Vader gezeten was. In Johannes 16:7 zegt de Here: “Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden”.

Ik wil graag met u gaan naar **Rom. 8:11**

En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont.

Er wordt één voorwaarde gesteld: “**indien** de Geest van Hem [...] **in u woont**” – dat wil zeggen: als wij geloven, als wij tot bekering zijn gekomen ***dan*** woont de Geest in ons! Dan is dit van toepassing op ons: **onze lichamen zullen levend gemaakt worden door Zijn Geest**. Hij is, zoals we eerder zagen, een **levendmakende geest**.

De Heilige Geest is dus een levendmakende, leven-brengende, Geest. En dat zien we al in het begin van God’s Woord; Zijn geest zweefde over de wateren en schiep door te spreken alles wat leeft: planten, dieren en mensen. Hij blies zelfs Zijn levens-geest in de mens.

Wat dode materie was, werd een levende mens.

Eerder zei ik:

Deze belofte, **dit feit**, namelijk: de vervulling met God’s Heilige Geest voor elke gelovige is een **zéér belangrijke belofte**. We **kúnnen namelijk niet zonder de Heilige Geest als gelovige**.

Het ontvangen van de Heilige Geest is dus noodzakelijk. Wij hebben deze geest namelijk nodig om op te kunnen staan uit de dood, de geestelijke dood – wanneer we ons bekeren en een nieuw leven krijgen – maar ook de letterlijke, lichamelijke dood kan alléén overwonnen worden **wanneer Zijn Geest in ons leeft**. Want: **het is de Heilige Geest die ons opwekt uit de dood**. Hij is immers een levendmakende Geest?

Zonder de Heilige Geest in ons kunnen we nooit opstaan uit de dood en nooit voor eeuwig met de Here Jezus zijn.

Daarom is het lot van de ongelovige ook iets wat vastligt; deze zal de dood niet kunnen overwinnen. Wie niet gelooft heeft als eindbestemming de 2^e dood.



Toen ik hier zo mee bezig was, bedacht ik mij dat ik vaak discussies had, in het verleden, met hen die de alverzoening aanhangen. En ik dacht "had ik dit maar geweten".... Een mens die bij leven niet tot geloof komt, heeft de Heilige Geest niet ontvangen. En zal dus nooit kunnen opstaan uit de dood.

De kracht van de Heilige Geest = Opstandingskracht!

We beseffen ons mijns inziens totaal onvoldoende wat we **hebben** ontvangen, of wat we **kunnen** ontvangen, wanneer we tot bekering komen.

We weten allemaal: "dan hebben we eeuwig leven, dan zijn onze zonden vergeven". **Maar tegelijkertijd hebben we dan deel gekregen, letterlijk en figuurlijk, aan de opstanding van Christus Jezus.** Doordat **Zijn Geest in ons woont.**

Als je kunt putten uit een kracht, uit die Geest, die zelfs mensen uit de dood kan opwekken... hoe kan het dan dat we dat niet laten zien? Hoe kan het dat we in geestelijke zin zo vaak als een uitgerangeerde sporter of een kreupele door het leven gaan? Hoe kan het dat we ons door elk wissewasje uit het veld laten slaan? We hebben toch immers dagelijks toegang gekregen tot die enorme "Opstandingskracht"? Mogen hier uit leven?

Ik hoop dat ook u, jij, die kracht hebt ontvangen. Dat ook jullie die Opstandingskracht hebben gekregen. En dat we daar vanuit mogen leven! **En niet zo'n beetje ook!**